

# Kaløsang 700 års jubilæum 1313-2013

---

Tekst: Vilfred Friborg Hansen, Nicolai Møller. Musik: Torben Th. S. Møller

## 1. Vers

Det var året tretten-tretten  
Skatter flød til Menveds favn  
De sku' føre tyske hære  
Ud i krig i kongens navn  
Der blev oprør  
Her på Djursland  
Menveds hære  
De tog fat  
På at slås mod danske bønder  
Og forsvare kongens skat  
"Byg en borg ved Kalø vig"  
Sagde kongen til de mænd  
Der nu aldrig mer' sku' træk' deres vejr  
Helt frit igen.

## 2. Vers

Tiden kom hvor svensken ville  
Løsnes fra Kong Kristians bud  
Og den unge Gustav Vasas  
Far blev dræbt ved løftebrud  
Vasa svor en  
Ed om blodhævn  
Men blev fanget  
Og sat fast  
Bag ved murene på Kalø  
For at hendø i arrest  
Vasa snød sig fri ved list  
Og får krigens første træk  
Så da Sverige faldt, da faldt kongen med  
Han løb af skræk.

## 3. Vers

Borgen stod så majestætisk  
Øjet vendt mod Kalø vig  
Men dens formål svandt til intet  
Og dens tid var snart forbi  
Høje vægge  
Måtte væltes  
For at bygge  
Skaføgård  
Mere gik til Rosenholmen  
Det var borgens sidste år  
Et palæ blev bygget med  
Gyldenløves domicil  
For en konges rette, uægte søn  
Skal bo med stil.

## 4. Vers

Det var året tretten-tretten  
Hvor en borg blev rejst i krig  
Som en bondens undertrykker  
Som et værn mod alt det fri'  
Men med tider  
Svinder minder  
Nu er Kalø  
En ruin  
Hvor de yngste folk nu leger  
Hvor de ældre drikker vin  
Midt i smuk og dansk natur  
Synger borgen tidens sang  
En historiebog i mure og sten  
Der var engang ...